

Mini-konfirmand tilbud i Nødebo.

Vi har den fornøjelse at indbyde alle 3. klasses børn i Nødebo til at deltage i et ti ugers mini-konfirmandforløb i FORÅRET 2019.

At gå til "mini-konfirmand" er et frivilligt – og gratis – tilbud, og har ingen betydning i forhold til senere konfirmandundervisning og konfirmation.

Formålet er, i samarbejde med Jer forældre, at gøre børnene fortrolige med kristendommen og lære dem kirken at kende.

Undervisningen foregår i konfirmandstuen torsdage fra 14.00-15.30.

Vi begynder torsdag den 31. januar og slutter torsdag den 11. april.

Der vil hver gang være et tema, som vi prøver at komme omkring både gennem samtale, leg og aktiviteter, f.eks.; nadver, dåb, jul, påske, pinse, begravelse, opstandelse, tro, tilgivelse, kærlighed etc.

Vi lægger vægt på, at minikonfirmanderne lærer nogle samler og bibelske historier.

Det er også vigtigt for os at have tid til nærvær og den gode samtale om de livets store spørgsmål, der rører sig i børnene.

Men først og fremmest prioriterer vi den gode stemning og tid til bare at stille spørgsmål og undre sig sammen.

Vi henter børnene på Nødebo skole/SFO og afleverer dem igen, medmindre vi ved, at det er i orden med jer, at de går hjem selv. Har dit barn andet skoletilbud, må I selv sørge for transporten.

Vi mødes kl. 14.00 i konfirmandstuen. Her har vi et lille eftermiddagsmåltid klar.

TILMELDING

MAILES TIL marlenewindjob@gmail.com

Husk navn og adresse på barn og tlf. nr. (så mange som muligt).

Mange hilsener fra

Marlene Wind (kirke-og kulturmedarbejder), Eva Holmgaard Larsen (præst) og Bettina Hovgaard Schulze (præst)